



Gereformeerde Kerk
Voorthuizen

Liturgie voor de 2^e dienst van zondagochtend 25 augustus 2024, VIER!

Voorganger ds. Arjan Berensen, begeleiding Muziekgroep VIER

Thema: I Thank God

BAND: Herkenningstune (samenzang, staand) **Met open armen**

Aftermovie Zambia

Welkom door voorganger en toelichting op het thema

Ervaring van Nienke: een huisbezoek in Donje

BAND: (samenzang, staand) **Hart vol lof** Eline bakker

Begroeting en bemoediging, waarna gebed

luisterlied: There was Jesus

Schriftlezing

Handeling 8 26- 39 uit de bijbel in gewone taal

BAND: (samenzang, staand) **10 000 redenen**

Ervaring van Dianne: kinderwerk

VIER-kids

Overdenking, uitlopend in kort gebed

BAND: (samenzang voor wie het lied kent, zittend) **Addicted to you**

Ervaring van Justin: Bouwen

Collecte aandacht voor optie voor nieuwsbrief

Interactief moment dansje Dansje met de kerk op Themalied

BAND speelt thema lied **I thank God**

Slotmoment met de Zambia-groep, slotgebed

Zegen; waarna Arjan iedereen dankt en uitnodigt voor de lunch

Liederen bij de dienst

Met open armen

Kom als je honger hebt of dorst

Hier kun je eten deel met ons

Kom met je tranen en je pijn

Hier is het goed hier mag je zijn

Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht

Hier ben je veilig hier is rust

Kom met je wanhoop en verdriet

Hier mag je weer een toekomst zien

Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis

Welkom in Gods huis

Welkom in Gods huis

Welkom welkom thuis

Kom met je leegte en je angst

Hier word je liefdevol omarmd

Kom maar als niemand je verstaat

Hier is een plek voor jouw verhaal

Met open armen word je ontvangen

Hart vol lof

U verwelkomt ons
In Uw heiligdom
Uw liefde trekt ons dichterbij
U bent onze god
Wij Uw eigendom
Volledig aan U toegewijd

Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit

Uw trouw houdt ons bijeen
Door generaties heen
Wij zijn het levende bewijs
De hoop voor iedereen
Ligt in Uw naam alleen
U was er en zult er altijd zijn

Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit

We staan niet langer aan de zijlijn
We rennen naar U toe
We rennen naar U toe
Uw hart verlangt om dichtbij ons te zijn
U komt ons tegemoet
U komt ons tegemoet

We staan niet langer aan de zijlijn
We rennen naar U toe
We rennen naar U toe
Uw hart verlangt om dichtbij ons te zijn
U komt ons tegemoet
U komt ons tegemoet

Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit

Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein 2x

besloten met:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Addicted to you

I don't know just how it happened
I let down my guard
Swore I'd never fall in love again
But I fell hard

Guess I should have seen it coming
Caught me by surprise
Wasn't looking where I was going
I fell into your eyes

You came into my crazy world
Like a cool and cleansing wave
Before I, I knew what hit me, baby
You were flowing through my veins

I'm addicted to you
Hooked on your love
Like a powerful drug
I can't get enough of

Lost in your eyes
Drowning in blue
Out of control
What can I do
I'm addicted to you

Midnight blows in through the window
Dances 'round the room
Got me hypnotized
I'm getting high on love with you

I couldn't live without you now
Oh, I know I'd go insane
I wouldn't last one night alone, baby
I couldn't stand the pain

I'm addicted to you
Hooked on your love
Like a powerful drug
I can't get enough of

Lost in your eyes
Drowning in blue
Out of control
What can I do?
I'm addicted to you

I thank God

Wandering into the night
Wanting a place to hide
This weary soul, this bag of bones
And I tried with all my mind
And I just can't win the fight
I'm slowly drifting, oh vagabond
And just when I ran out of road
I met a man I didn't know
And he told me
That I was not alone

He picked me up
He turned me around
He placed my feet on solid ground
I thank the Master
I thank the Savior
Because He healed my heart
He changed my name
Forever free, I'm not the same
I thank the Master
I thank the Savior
I thank God

I cannot deny what I see
Got no choice but to believe
My doubts are burning
Like ashes in the wind
So, so long to my old friends
Burden and bitter night

You can't just keep them moving
No, you ain't welcome here
From now 'til I walk
The streets of gold
I'll sing of how You saved my soul
This wayward son
Has found his way back home

He picked me up
Turned me around
Placed my feet on solid ground
I thank the Master
I thank the Savior
Because He healed my heart
Changed my name
Forever free, I'm not the same
I thank the Master
I thank the Savior
Oh, I thank God

Oh, I thank God
Oh, I thank God
Oh, I thank God

Hell lost another one)
I am free, I am free, I am free) 8x

He picked me up
He turned me around
He placed my feet on solid ground
I thank the Master
I thank the Savior
Because He healed my heart
He changed my name
Forever free, I'm not the same
I thank the Master
I thank the Savior
I thank God

And if He did it for me, He can do it for you
If He did it for me, He can do it for you

Get up, get up, get up)
Get up out of that grave)12x

If He did it for me, He can do it for you
If He did it for me, He can do it for you
If He did it for me, He can do it for you

The testimony of Jesus
Is the Spirit of Prophecy
That means what He did for another
He can do it again
That means what He did for another
He can do it again

The testimony of Jesus
Is the Spirit of Prophecy
Is the Spirit of Prophecy
Is the Spirit of Prophecy
That means what He did for another
He can do it again
That means what He did for another
He can do to us all

Get up, get up, get up)
Get up out of that grave) 12x

He picked me up
Turned me around
Placed my feet on solid ground
I thank the Master
I thank the Savior
Because He healed my heart
He changed my name
Forever free, I'm not the same
I thank the Master
I thank the Savior
I thank God